

TEKENEN VAN EEN ANDERE WERELD

welmoed boersma



TEKENEN VAN EEN ANDERE WERELD

welmoed boersma





ben ik hier echt?



of ben ik een schaduw?







verbrand je niet



aan de scherpe kantjes van de zon



plassen water zijn als vensters naar een ander
leven, een andere werkelijkheid



waar alles rimpelt en het soms nog troebeler
is dan hier







een laag van schaduw en weerspiegelingen



die als een sluier over de wereld heen ligt





wat was er eerst?



het licht of de schaduw?









zie je me?



of ben ik een weerspiegeling?







een draaikolk van gedachtes (voor het slapen gaan)



dromen over een andere werkelijkheid



dromen over het verleden



juni 2023

